

De geschiedenis van onze kerk

De geschiedenis van onze kerk

Verslag van de vereniging “DE VRIJE KATHOLIEKE GEMEENTE” te HAARLEM.

“Op 6 september 1925 had, ten huize van Mej. F.H. Heyboer de eerste bijeenkomst plaats van de leden der “VRIJE KATHOLIEKE KERK” te HAARLEM en omstreken woonachtig. Op dien datum waren er 18 volwassen leden en 3, in bovengenoemde kerk, gedoopte kinderen bijeen. Reeds dadelijk gevoelden de leden de noodzakelijkheid van het stichten van een vast centrum, hoe eenvoudig dit ook voorlopig zou moeten zijn en in verband hiermede werd besloten, dat ieder lid eene maandelijks, geheel vrijwillig vast te stellen contributie zou geven. Verder werd besloten, om geregeld 's Zondagsmiddags om de 14 dagen bijeen te komen ter instudering van het zingen van de H.Mis, ter bespreking van de Wetenschap der Sacramenten en voor het lezen van de Completen”

Zo begon de vergadering welke was belegd om tot een besluit te komen tot het stichten van een eigen kerk te Haarlem. of omgeving

Op 25 november 1925 werd er tijdens een vergadering geldelijke toezeggingen gedaan voor een bedrag van Fl. 12000.- met een rente van 3 %. Aan de Heer van Lugt, architect te Aerdenhout, werd opgedragen een voorlopig plan te maken. De heer Noordhof beloofde zo spoedig mogelijk te gaan zoeken naar een geschikte locatie waar de nieuwe kerk gebouwd zou kunnen worden. Op de volgende vergadering bij de dames Blommendaal en Heukers kon de heer Noordhof reeds medelen dat hij een terrein gevonden had aan de Popellaan te Bloemendaal. De totale kosten werden ongeveer berekend op ongeveer Fl. 15000.-.

Op 14 maart 1926 werd bericht ontvangen van de toenmalige Regionaris Mazel, dat de heer Borsten als eerste Priester van Haarlem was aangewezen. Onder tussen was er al een mis gecelebreerd door Priester Piet van Stam op 24 januari 1926 ten huize van de dames Heukers. Deze werd door 25 personen bezocht.

Op 21 maart 1926 werd de eerste dienst gehouden met onze eigen Priester Dhr. Borsten. Deze diensten werden voorlopig nog gehouden in de Duvenvoordestraat, geassisteerd door Mw. Heukers. Zij gaf de wierook, het water en de wijn aan.

Op 1 april 1926 werd de vereniging “de Vrije Katholieke Gemeente” te Haarlem opgericht. Statuten werden opgesteld en hierop koninklijke goedkeuring aan te vragen. Ook werd er een bestuur gekozen.

15 mei van dit jaar werd met de bouw begonnen. De aanneemsom bedroeg Fl. 12000.- De bouw zou 2 ½ maand gaan duren.

Tijdens een vergadering op 15 september werd er besloten om een hectograaf (een toestel om geschreven stukken te kopiëren) aan te schaffen om de muziek te kopiëren. Ook werd er besloten om diverse gilden in te stellen, voor een betere verdeling van de taken. Zo kwam er een gilde voor de linnen afdeling, een voor het in orde houden van de altaar



De geschiedenis van onze kerk



benodigdheden, een voor het hectograferen van de muziek en de koorgezangen en een voor het administratieve werk. Door de voorzitter werd er ook mee-gedeeld dat de architect de tegel bekleding op de steunberen zou schenken en de aannemer het glas in lood raam boven de ingang.



Omdat de Regionaris in het buitenland was, werd de eerste steenlegging gedaan op 6 juni 1926 door onze Stichter-Bisschop Mgr. J.I. Wedgwood in tegenwoordigheid van de Vicaris-Generaal en de Weleerwaarde Heer Borsten. Enige Priesters uit andere gemeenten en vele genodigden waren ook aanwezig. (Wij hebben helaas niet meer kunnen achter halen waar de eerste steen zich in onze kerk bevindt)

De kerk werd gewijd aan St. Raphaël en alle engelen.

Na de wijdingen van van de Bisschoppen Wedgwood en Leadbeater was de eerstvolgende wijding van Mgr. Mazel als derde bisschop. In onze kerk. De wijding vond plaats op 24 juni 1917 en werd verricht door Mgr. Wedgwood. Mgr. Mazel werd de eerste regionaris van de Nederlandse Kerkprovincie.



Op 27 oktober 1926 werd de eerste dienst (Heilig Lof) gehouden in onze kerk en op 28 november werd deze gewijd door Mgr. Mazel, in tegenwoordigheid van veel genodigden (143 aanwezigen waren er die dag). Aanwezig waren de Priesters Lauweriks, Vink, Wouters en de Munck-Mortiers. Ook waren aanwezig de Diakens Sasburg, Nootenboom, Kettenis en Lutge.



De oudst bekende foto van de St. Raphaël kerk te Bloemendaal

Het toenmalige Kerkbestuur keek met dankbaarheid terug op de grote steun die ze had ondervonden van alle leden, tijdens het afgelopen, uiteraard niet gemakkelijke jaar. Het was ook prachtig dat er in zo'n korte tijd een eigen kerkgebouw tot stand was gebracht. Omdat alle leden natuurlijk weinig vrije tijd hadden werd er voorgesteld om voor het schoonhouden van de kerk bij wijze van proef voor één

De geschiedenis van onze kerk

ochtend in de week “eene geschikte mevrouw” te vinden die, onder leiding van het gilde hoofd, kon helpen.

Tevens werd er als proef besloten om de vrouw gelegenheid te geven tijdens de avonddiensten “na ernstige voorbereiding” de gemeente toe te spreken.

In het jaar 1928 werd er een grote verbetering aangebracht, door het aanleggen van een centrale verwarming. Ook kwam in dat jaar Pr. Borsten naast de kerk wonen zodat hij zich voortaan nog meer, dan tot nog toe, aan het werk in de gemeente geven kon. Sinds maart 1933 wordt maandelijks een bulletin uitgereikt aan de leden waarin alle diensten en cursussen worden vermeld. Dit is dus de voorloper van de huidige maandberichten. Met kerstmis 1933 werd ons pijporgel, dat door enige leden aan de kerk was geschonken, voor het eerst in gebruik genomen. Tijdens het 10 jarig herdenkingsfeest van de kerk op 29 november 1936 werd door Mgr. Vreede, die op deze dag de mis celebreerde, de kerkklok gewijd. Het benodigde bedrag hiervoor werd verkregen uit de opbrengst van een bazaar. (70 jaar later is er een dergelijke bazaar gehouden voor de restauratie van deze klok)

In september 1944 is de evacuatie van Bloemendaal en wordt de kerk ontruimd. In oktober werden de diensten gehouden aan het Ripperdapark te Haarlem.. Door de geringe ruimte werden de leden bij toerbeurt aangeschreven om de diensten bij te wonen. Op 26 maart 1945 mocht men weer in de kerk terug keren.

Zoals uit alle verslagen blijkt is er door onze voorgangers heel hard gewerkt om onze kerk te maken wat het nu nog is. En middelpunt van rust en toewijding in deze wereld. Als we nu onze kerk binnenlopen voelen we de stilte en de toewijding. Het is dan ook zo dat al onze leden nog steeds vol trots praten over ONZE kerk in Bloemendaal. Een eigen kerk met een pijporgel te bezitten is ook echt iets om trots op te zijn.

De tegenwoordige geestelijkheid doet daarom altijd met veel vreugde dienst in onze kerk, samen met een gemeente die, weliswaar klein is, maar wel hecht.

Sinds 2004 is de kerk op de gemeentelijke monumentenlijst geplaatst. Voor plaatsing op de lijst zijn de volgende criteria gehanteerd:

1. Cultuurhistorische waarden
2. Architectuurhistorische waarden
3. Ensemble en stedenbouwkundige waarden
4. Gaafheid en herkenbaarheid
5. Zeldzaamheid

De motivatie van de Gemeente luidt als volgt:

De in het Kinheimpark gelegen hallenkerk, is in 1926 gebouwd naar ontwerp van de Bloemendaalse architect J. de Lugt, in de stijl van de Amsterdamse school.

Kenmerkend is de hoofdvorm van de kap, een spits tongewelf met aangekapte kapellen, eveneens spitsboogvormig. Deze vorm is een combinatie van traditionele gotische constructiewijze en de paraboolvorm uit de Amsterdamse school.

De kleine kerk is gelegen tussen de villa's van het villapark. Ook de tuinaanleg is vergelijkbaar met de omringende bebouwing.

Waardering:

De kapel naar ontwerp van J. de Lugt uit 1926 is van architectuurhistorisch belang vanwege de kwaliteit van het ontwerp in de stijl van de Amsterdamse school, van wegen de opvallend paraboloïde vorm en vanwege de plaats binnen het oeuvre van een plaatselijk gerenommeerd architect. De kapel is gaaf in hoofdvorm en op onderdelen.

Rob Veltkamp

De geschiedenis van onze kerk



De kerk zoals deze nu bij staat